

## Maandzang januari 2013 van de Rederijderskamer Breda

### I

Al dagen striemde koude lucht

De smalle straten in de stad  
onrust heerste en naar binnen was gevlucht  
wie niet nog onderweg zwaar door de modder trad

Een hijstuig naast de Onze Lieve Vrouw  
vervaarlijk in de wind bewoog  
terwijl de man – aan zijn gewoonte trouw –  
de kerk in ging en naar 't Sint Anna-altaar toog

Al jaren zocht hij bij de hostie heil  
waardoor - oh wonder - echt zijn kind genas  
Ja, voor die hostie had hij wel zijn leven veil  
nog wist hij niet dat niet alleen hij was

### II

In Catharinadal, waar nonnen strenger al  
hun ingetogenheid beleven moeten  
en uit het verre Premontr , deze vazal  
van Rome, de nonnen roept tot boete

zucht stil Odilia van Nassau haar gebed  
waarom toch gaat de wereld zo tekeer  
nadert nu het eind omdat toch niemand zich verzet  
en menigeen verzaakt de liefde tot de Heer?

### III

Onrust heerst ook verderop, waar broeders van de taal  
hun klaaglied verdichten  
iets moet er nu gebeuren gaan om toch het wonderlijk verhaal  
van wat er in de stad gebeurt, aan and'ren toe te lichten

Want meer dan taal is het de toestand van de dag  
waar menigeen zich zorgen over maakt  
meer met elkaar: echt een gezamenlijk gelag  
opwinding toont dat juist die houding hier de broeders raakt

#### IV

Het stillen van de wind  
doet plots beseffen dat  
waar broederschap en schut begint  
doet stillen ook de stad

Terwijl de Onze Lieve Vrouw haar toren stil ten hemel wijst  
en non Odile haar bede naar Sint Anna rijst  
begint de broederschap rond heilig hostie in de kerk  
en doet een nieuwe Kamer voor het eerst haar rijmend, talend werk

#### V

Niet ver vandaar in Het Kasteel Van Nassau-Van Polanen  
een nieuw geslacht begint  
en eind'lijk onrust kan gaan tanen  
want door Breda waait nu een nieuwe wind

© Bauke "Freiherr" van Halem, 2013